



PALMARES VAN MARCEL KINT

- Wereldkampioen
- Belgisch Kampioen
- Paris-Roubaix
- Gent-Wevelgem
- Waalse Pijl (x3)
- Parijs-Brussel
- Kampioenschap van Vlaanderen (onafh.+ prof)
- Brussel-Parijs
- Ronde van Vlaanderen (onafh.)
- Ronde van België
- Antwerpen-Gent-Antwerpen
- 7 ritten Ronde van Frankrijk + gele trui
- Menige 6-daagse, omnium, ploegenkoers,...
- ...



Wil je meer weten over de renner Marcel Kint, dan kan je zijn biografie bestellen via info@marcelkint.be. Het boek kost slechts 19,99 euro



Stad KORTRIJK

FIETSROUTE MARCEL KINT

30 KM LANG
FLOREREN
TUSSEN
ZWEVEGEM
EN KORTRIJK

Marcel Kint:
De langst regerende
Wereldkampioen ooit
- de Zwarte Arend -



"Ik deed niet uitbundig, ben nooit een coureur van veel woorden geweest. Wat had ik trouwens moeten vertellen? Ik heb op de fiets gewroet voor een beter bestaan en dat is alles."



FIETSRUTE MARCEL KINT

De "Fietsroute Marcel Kint" is een 30 km lang parcours dat floreert tussen Zwevegem en Kortrijk. Het laat je genieten van het licht glooiende landschap te Zwevegem alsook de nieuw aangelegde Leieboorden in Kortrijk. Het verbindt je letterlijk en figuurlijk met de geschiedenis van Marcel Kint; als de Flandrien van Zwevegem en de fietsenbouwer van Kortrijk.

Voel je even coureur en stap in de schoenen van Marcel Kint zijn geschiedenis en leven. Maar vooral, geniet van deze zeer toegankelijke fietsroute!



De fietstocht is een aaneenschakeling van knooppunten en eigen bordjes. Te volgen via de QR-code hiernaast, het plan hieronder of onderstaande beschrijving.

HET PARCOURS ZELF

Het verloopt hoofdzakelijk via de knooppunten. In Kortrijk is er tussen knooppunt 18 en 28 een afwijking t.o.v. de knooppunten. In Zwevegem is er tussen knooppunt 58 en 80 een afwijking t.o.v. de knooppunten. Deze stukken van de route worden met "Marcel Kint"-wegwijzers aangegeven. De plaatsen aangeduid met een sterretje zijn plaatsen waar Marcel Kint ooit gewoond of vertoefd heeft.



ENKELE HIGHLIGHTS LANGS HET PARCOURS

CAFÉ VALKENBURG

Café Valkenburg is onlosmakelijk verbonden met Marcel Kint. De thuishaven van Marcel Kint kreeg die naam naar aanleiding van het gewonnen wereldkampioenschap te Valkenburg ad Geul (NL). Het werd de plaats waar vele overwinningen (en tegenslagen) door de supporters werden gevierd. Hier op de 1^e en 2^e verdieping is de productie van fietskaders onder eigen label begonnen.



FIETSENFABRIEK

In 1954 is de werkplek in Zwevegem te klein geworden en koopt Marcel Kint dit pand aan van de winkelketen Centra. Het wordt de nieuwe thuishaven voor het fietslabel Marcel Kint (en is het nog steeds). Alles is nu nog zoals het toen was.

